

- Noot 15 – Een gesprek over ‘de naam’

In onze familie is het traditie om de eerste zoon naar zijn vader en grootvader noemen. Daarom heet ik.....
--

Een naam is veelzeggend. Het is verrassend om tijdens het kennismakingsgesprek of het eerste themagesprek te praten over de (voor-, achter-, of bij-)naam of namen van de verteller. Vraag naar de herkomst en de betekenis van deze namen. Je zult merken dat er direct veel te vertellen is. De verteller is vernoemd naar een grootvader of grootmoeder, of het blijkt dat de familienaam een hele geschiedenis met zich meedraagt die teruggaat tot lang geleden. Sommigen zijn blij met of trots op hun naam, anderen niet en hebben deze misschien zelfs ooit gewijzigd. Als de verteller een vrouw is: heeft zij de achternaam van haar man aangenomen toen zij trouwde? Hoe was dit? Of als de verteller kinderen heeft: zijn die vernoemd naar iemand? Wat was de afweging daarbij? Natuurlijk kun je in dit gesprek ook iets over je eigen naam vertellen. Als kind van de verteller kun je hier nog eens vragen hoe vader en moeder tot de keuze voor jouw naam zijn gekomen.

De volgende vragen kunnen als leidraad dienen:

- Wat is uw naam? Zijn dit uw volledige namen?
- Wie heeft u deze naam of namen gegeven?
- Is het een familienaam?
- Bent u naar iemand vernoemd?
- Weet u wat uw naam betekent?
- Wat is uw achternaam?
- Kent u iets van de herkomst of geschiedenis van uw namen?
- Kent u andere mensen met dezelfde naam? Familie, vrienden een beroemd iemand?
- Weet u uit welke streek of land uw (achter)naam afkomstig is?
- Heeft u ook een bijnaam of koosnaam (gehad)? Zo ja, hoe komt u aan die bijnaam? En mag iedereen die naam gebruiken?
- Bent u gehecht aan uw naam of namen?
- Heeft u – als vrouw- de naam van uw man aangekomen toen u trouwde?
- Wordt u vaker bij uw achternaam, dan bij uw voornaam genoemd? Wat heeft voor u de voorkeur? Hoe wilt u door mij aangesproken worden?
- Heeft u ooit uw naam willen veranderen? Waarom?
- Staat uw naam of initialen op bezitting